

## 15. VOETBAL IN OVERASSELT door de jaren heen.

Er wordt al heel wat jaren voetbal gespeeld in ons dorp. Sinds 1958 voetballen we onder de naam Overasseltse Boys. Maar voorheen zijn er verschillende verenigingen geweest.

**OVV** opgericht op **25 september 1931** is hier de bekendste van. Door nalatigheid van de toenmalige penningmeester om de contributie over te maken naar de KNVB is deze vereniging geroyeerd en kreeg men geen toestemming om in competitieverband te spelen. Dit heeft jaren geduurd. Daarom ontstonden er allerlei clubjes die soms onderling wat partijtjes speelden, waarbij echte rivaliteit heerste en je als verrader werd gezien als je met een andere buurtschap mee speelde.

De jongens uit het dorp noemden zich **Wervelwind** en op Worsum speelde **WDT** oftewel Worsumse Doel Trappers. Zij speelden op een heideveld, eigenlijk meer een zandvlakte aan de Heegseveldweg, wat Libië werd genoemd. Dit veld bestond uit rul zand wat echt op een woestijn leek en de jongens van WDT hadden hier voordeel door, omdat zij dit gewend waren.

De Wervelwind had haar speelveld achter de "pisbak" bij de kerk zoals dat toen genoemd werd. Dit was een wei die bij café Berlie of familie van Lin hoorde. Rond 1955 ging WDT ook over om op gras te spelen, dit in de wei van Tinus Jansen (De Heegt). Als er een wedstrijd was moest je eerst de koeienvlaaien verwijderen. Dit was echter geen probleem omdat iedereen dit toen gewend was. Ook was er besloten om deze wei te mogen gebruiken als er altijd een zoon van familie Jansen mee mocht spelen.

Gevoetbald werd er toen met een bal met een veter erin, wat een pijnlijke ervaring kon zijn met het koppen. Ook waren er jongens die geen echte voetbalschoenen hadden maar soldatenkistjes en als je daar een schop van kreeg! Dat kwam aan.

In **1958** werd **Overasseltse Boys** opgericht. Deze naam werd gekozen omdat we van de KNVB geen OVV meer mochten heten. Ik herinner mij de oprichtingsvergaderingen op de bovenverdieping van het Boerenbondsgebouw nog als de dag van gisteren. Wat waren de jonge mannen uit ons dorp blij, nu was er tenminste iets te beleven op zaterdag- en zondagmiddag.

Als voorzitter werd schoolmeester Jan Janssen gekozen. Omdat de competitie al volop bezig was konden de senioren het eerste jaar alleen maar trainen en vriendschappelijke wedstrijdjes spelen.

Er was maar één jeugdteam en dat kon wel meteen instromen bij de B-junioren. Het trainen gebeurde op een driehoekig weilandje van Piet van Dijk nabij de Kruisbergsestraat. Het voetbalveld lag tegenover de ingang van de familie van de Groes aan de Sleeburgsestraat.

Dit was een gewone wei waar de koeien en schapen door de weeks in graasden, dus ook hier was het eerst vlaaien scheppen. Het was maar een hobbelig veld maar goed: er kon gevoetbald worden.

Omdat er in het begin nog geen kleedgebouw was gebeurde dit gewoon op de stal. Dit was bij andere verenigingen van hetzelfde laken een pak. Soms moest je in een schuur of stal, kippenhok, ja zelfs op een zolder zijn. Trouwens dit omkleden had niet veel om het lijf omdat niemand een trainingspak, inloopshirt of hesje had. Je kwam gewoon in voetbalkleren en de voetbalschoenen aan met een jas eroverheen. Zo zag je iedereen op de fiets of bromfiets aankomen. Later werden er twee houten schaftketen van de firma Ben Arts neergezet, wat een grote vooruitgang was.

Na een aantal jaren (1962) kregen we een echt voetbalveld aan de Zilverbergweg, met een betonnen keetje om je om te kleden. Aan de achterzijde was een bak met koud water waar je jezelf op kon oprispen of de schoenen afspoelen.

In 1968 kregen we, samen met ONA, ons eerste clubgebouw. Dit was een houten gebouwtje dat voorheen de woning van Wim Janssen-Saedt was geweest. Het heeft ongeveer gestaan op de plaats waar nu de dokterspost is gevestigd. Hierin was ook een soort van kantine gevestigd waar je na het trainen een flesje fris of bier kon drinken. Het toenmalige ONA-veld (nu kermisterrein) werd ons trainingsveld.

De eerste kantinebeheerder was Jan van Hout. Het werd zelfs een multifunctioneel gebouwtje waar overdag de ouderen gebruik van maakten door er te kaarten. Ook werden er muzieklessen gegeven en soms bijeenkomsten van de gezinszorg.

Na jaren van druk op de gemeente om te zorgen dat ook OVB en ONA een acceptabele accommodatie kregen om te voetballen en te korfballen, was het dan in 1975 zover en werd het huidige sportpark "De Passelêgt" geopend.

Dit was een geweldige verbetering voor het voetbal en korfbal en daarmee groeiden de clubs. Een brand in 1991 leek eerst een ramp te zijn voor de club, maar achteraf is dit een geweldige boost geweest want hierdoor ontstond de uitbreiding van de kantine, keuken, toiletten en bestuurskamer.

De boys hebben in al de jaren van hun bestaan verscheidene hoogtepunten, maar natuurlijk ook teleurstellingen gekend, maar dit hoort nu eenmaal bij sport. De verbondenheid bij OVB is schijnbaar groot want het is mooi te zien dat er anno 2017 nog 10 mensen lid zijn vanaf de oprichting in 1958.

In **2001** is er een **sporthal** tegen de accommodatie aan gebouwd wat grote veranderingen teweeg bracht. De laatste jaren zijn de velden goed onderhanden genomen en liggen er prima bij.

*Nu 2017(?) 15 jaar na de laatste verbouwing is OVB opnieuw met het renoveren van de accommodatie begonnen.*

*De eerste twee kleedkamers zijn pas feestelijk geopend en het begin van de verbouwing van de medische ruimte, toiletgroep en kantine kan binnenkort starten. Wij hopen erop dat de Boys hier nog jaren plezier van mogen hebben.*

**Theo Dinnissen**